



VAN DEUR TOT DEUR

Contactblad voor de parochiegemeenschap Eys

Wezelderweg 14 6287 AM Eys

Tel: 043-4511243

e-mail: h.agatha.eys@hetnet.nl

Reknr. NL79RABO0115100385

Reknr. NL41INGB0001059492

Website: www.parochie-eys.nl.

Secretariaat geopend: Maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Jaargang 44

nr. 4

april 2025

Hij is niet hier, Hij is verrezen!

De Paastijd nadert, en over slechts twee weken begint de Goede Week, de heilige periode waarin we Jezus' lijden, dood en verrijzenis overwegen. Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood, van hoop op een nieuw begin. Toen de vrouwen op Paasmorgen het graf bezochten, vonden ze het leeg. De engel sprak de woorden die tot op vandaag ons hart raken: "Hij is niet hier, Hij is verrezen!". Deze boodschap is de kern van ons geloof en de belofte van een nieuw begin.

Pasen nodigt ons uit om met Christus op te staan. Misschien dragen we lasten uit het verleden, verdriet, twijfel of angst. Maar de verrijzenis van Jezus laat ons zien dat wij niet vastzitten in het verleden. We mogen opstaan tot een leven van geloof, hoop en liefde. Het is een uitnodiging om opnieuw te beginnen, om ons geloof te verdiepen en om die vreugde uit te dragen naar anderen. Moge de vreugde van de verrezen Heer ons allen vervullen en ons helpen om het licht van Pasen uit te dragen in ons dagelijks leven.

U allen een gezegende Goede Week toegewenst, en alvast een Zalig Paasfeest!

Kapelaan Siju

JUBILEUM PASTOOR FRANSSSEN

Op Paasmaandag 21 april a.s., viert Mgr. Drs. A.G.M. Franssen zijn 60-jarig priesterjubiläum.

Zijn priesterwijding vond plaats op 3 april 1965. Pastor Franssen heeft sedertdien vele posities bekleed binnen onze kerk: kapelaan, pastoor, ziekenhuispastor, pastoor-deken, docent, contactpersoon priesters en diakens die met emeritaat en/of ziek zijn.

In 2007 wordt hij benoemd tot kapelaan van de Paus en mag hij zich Monseigneur noemen. Na zijn emeritaat in 2008 blijft hij parochieel actief. Vanaf dan gaat hij pastoor Reijnen ondersteunen in ons cluster Morgenster en de laatste jaren gaat hij ook regelmatig voor in de kerkdiensten van Epen, Slenaken, Mechelen, Gulpen en Wijlre

Op **Paasmaandag, 21 april om 14.00 uur**, wordt zijn 60-jarig priesterschap gevierd tijdens een plechtige hoogmis in de **H. Petruskerk te Gulpen**. De mis wordt opgeluisterd door de koren St. Cecilia en Octavia uit Eys. Aansluitend is er een receptie. Deze wordt gehouden in de parochiezaal naast de kerk in Gulpen. (lees verder op blz.2)



Pastor Franssen wil liefst geen persoonlijke cadeaus. Mocht u toch een cadeau willen geven, dan kunt u dat doen in de vorm van een bijdrage. Deze is bestemd voor de Goretti Stichting Eys (rekeningnummer: NL41 RABO 0147 5950 02).

Namens de gezamenlijke kerkbesturen Morgenster, Gulpen-Wijlre en EMS nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

PASTOOR KURRIS: 65 jaar priester



Op **Paaszondag 20 april** viert pastoor Mgr. Dr. A. Kurris zijn 65 jarig priesterjubileum. Dit jubileum wordt gevierd tijdens de hoogmis van **11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht**.

Na de mis is er gelegenheid om pastoor Kurris te feliciteren.

Pastoor Kurris heeft te kennen gegeven dat, als u denkt aan een cadeau, dit te doen in de vorm van een donatie. De donatie wil pastoor Kurris voor de helft schenken aan de Vastenactie 2025 van de parochies Onze Lieve Vrouwe en Sint-Pieter en voor de helft aan de Maria Goretti Stichting.

Uw donatie is mogelijk bij:

- de Rabobank: NL41Rabo0147595002 t.n.v. de Maria Goretti Stichting
- de ABN/AMRObank: NL05ABNA0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en Sint-Pieter
- een giften box tijdens de receptie.

BENOEMING KERKBESTUUR

Vicaris-generaal H.M.H. Quadvlieg, heeft dhr. Jo Urlings met ingang van 1 maart 2025, benoemd tot kerkbestuurslid van de R.K. parochies Heilige Agatha te Eys, Heilige Dionysius te Nijswiller en Heilige Cunibertus te Walwiller. Wij wensen hem veel succes en wijsheid toe in deze nieuwe functie.

VASTENACTIE 2025



Vastenactie 2025

VASTENACTIE

Ieder jaar wordt in de week voor Pasen, de Goede Week, de collecte gehouden in het kader van de Vastenactie. De Vastenactie 2025 richt zich op het thema "schoner koken, beter leven" en ondersteunt projecten in Oeganda, waar moeders briketten maken van GFT-afval om op te koken. Dit helpt hen geld te besparen en te verdienen, zodat hun kinderen naar school kunnen.

Voor meer informatie zie www.vastenactie.nl

Hoe kunt u bijdragen ? De leden van het Missiecomité zullen de vastenactiezakjes in de Goede Week huis aan huis ophalen. Wanneer u niet thuis bent en toch een bijdrage wilt doen, kunt u het vastenactiezakje deponeren in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0361 5389 28 ten name van Missiecomité o.v.v. Vastenactie 2025 of maak gebruik van de QR-code.



ZIEKENCOMMUNIE DONDERDAG 17 APRIL

Degenen die voor Pasen de ziekencommunie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Mevr. Hedy Lahaye (06-23891727) of aan het secretariaat tijdens de openingsuren (043-4511243).

GROTE SCHOONMAAK KERK doe mee !



Ieder jaar voor Pasen ondergaat onze kerk een grote schoonmaakbeurt. Dat gebeurt door een groot aantal vrijwilligers. De schoonmaak is opgedeeld in 2 taken. Dit jaar wordt op **zaterdag 5 april** het 'grovere' poetswerk gedaan. Dat wordt m.n. gedaan door onze mannelijke vrijwilligers. Die dag worden de taken in 'hogere sferen' (o.a. muren en plafonds) aangepakt. Op **maandag 7 april om 9.00 uur en op dinsdag 8 april** komt het andere werk aan de beurt (o.a. banken, vloeren, koperwerk). Zo zorgen we ervoor, samen met de vrijwilligers, dat onze kerk er met Pasen weer op zijn 'Paasbest' uitziet.

Wanneer u nu denkt: 'ik zou ook graag mee willen helpen', bent u van harte welkom. Voor meer info kunt u terecht bij José Niessen. U kunt haar bereiken op nummer 06-19604715.

Vele handen maken licht werk.

CHRISMAMIS OP WOENSDAG 16 APRIL IN KATHEDRAAL TE ROERMOND

Elk jaar in de Goede Week vindt er in de kathedraal een viering plaats die maar één keer per jaar in elk bisdom wordt gehouden: de chrisma mis. In deze bijzondere viering worden door de bisschop de oliën gewijd die gedurende het jaar in parochies gebruikt worden voor de sacramenten van doop, vormsel, ziekenzalving en door de bisschop zelf ook voor eventuele priesterwijdingen.

Tijdens de chrisma mis vernieuwen de aanwezige priesters ook hun wijdingsbelofte.

Ook u bent van harte welkom deze mis bij te wonen. De chrisma mis begint om 19.00 uur.

Wilt u meegaan, maar hebt u geen vervoer, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt dan met iemand meerijden naar de Christoffelkathedraal om deze viering bij te wonen.

De chrisma mis begint om 19.00 uur. De kathedraal ligt aan de Markt in Roermond.

KLABATTEREN

In de week voor Pasen zullen onze misdienaars weer met hun klabatter aan de deur komen. Wij hopen dat u allen hen met een gulle gave zult bedanken voor hun inzet

KOREN

De 40-dagentijd is nog volop bezig wanneer u dit leest, maar weet dat de koren al volop bezig zijn met repeteren voor de uitvoering van de Paasmis op eerste Paasdag. We zingen o.a. de mis in G van Mozart. We doen ons best om er een mooie uitvoering van te maken.

Op tweede Paasdag viert pastor Franssen zijn 60-jarig priesterjubileum in de kerk te Gulpen en onze beide koren (St. Cecilia en Octavia) is gevraagd om deze Mis muzikaal te begeleiden. Een hele eer, zo ervaren wij dat! We zingen dezelfde Mis als op eerste Paasdag. De koren feliciteren pastor Franssen reeds nu met dit gedenkwaardige jubileum.



DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN NAAR ROME

Op Witte Donderdag vertrekken de klokken van onze kerk naar Rome en keren op paaszaterdag weer terug. Op Witte Donderdag luiden de klokken in Eys om 18.45 uur voor het laatst. Dan blijft het stil tot Paaszaterdag. Om **18.45 uur** zijn de klokken weer terug en luiden weer.

De klokken worden op die dagen niet geluid omdat katholieken eigenlijk in rouw zijn. Ze herdenken op deze dagen dat Jezus aan het kruis is gestorven en daarna werd begraven. Met Pasen, de dag waarop Jezus is herrezen wordt er weer uitbundig gevierd (met eieren die symbool staan voor nieuw leven).

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN

- Op Witte donderdag is er in Eys GEEN viering v.h. Laatste Avondmaal met handwassing. Deze wordt om 19:00 uur voor onze 3 parochies gehouden in Wahlwiller. Wel is er de mogelijkheid tot **aanbidding van Allerheiligste** van **19.00uur tot 21.00uur**.
- Paaszaterdag is er in Eys GEEN Paaswake, deze wordt voor de 3 parochies van Morgenster gehouden in Wahlwiller om 19:00 uur.
- Paasmaandag is er GEEN Heilige Mis in Eys. Bij gelegenheid van het 60-jarig priesterjubileum van pastor Franssen is er om 14.00 uur een Plechtige Eucharistieviering in de Gulpen.
-

TE VOET NAAR WAHLWILLER OP WITTE DONDERDAG EN PAASZATERDAG !

Een aantal parochianen zijn voornemens om op Witte Donderdag en Paaszaterdag te voet naar Wahlwiller te gaan om daar aan de vieringen om 19.00 uur deel te nemen. Een prima idee. Vertrokken wordt om 18.15 uur bij de pastorie. Dus wie ook te voet wil kan aansluiten.

KRUISENTOCHT GOEDE VRIJDAG 18 APRIL

Deze start Goede Vrijdag om 19:00 uur vanuit de kerk in Eys, bij elk van de 14 wegkruisen is er een korte overweging. Door de Schola Cantorum zal tijdens de overweging in de kerk van Wahlwiller gezongen worden. In de kerk van Nyswiller zal het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia zingen. In de kantine bij het voetbalveld van Nyswiller wordt een korte pauze gehouden.

De route is als volgt: Start kerk Eys – Kruis pastorie Wezelderweg – Kruispunt Wezelderweg/Zwarte Brugweg – Kruis Taandel – Kruispunt Hoebigerweg/Kelderweg – Kruispunt Op de Kamp/Nyswillerpad – Kruis Karstraat – Kruis Botterweck – Kerk Wahlwiller – Kruis boerderij de Lanteern Wahlwiller – Kerk Nyswiller – Pauze in voetbalkantine Nyswiller (ca. 21.00 uur) – Kruis boerderij Huynen Nyswiller – Kruis driesprong - Kruispunt eik Karstraat – Kerk Eys. Er zal onder alle weersomstandigheden worden vertrokken!!

VERVOLG GESPREKSAVONDEN ROND DE ZONDAG EVANGELIES

De volgende bijeenkomst rond de Zondag evangelies is op **donderdag 15 Mei a.s. om 19.30 uur** in het **parochiezaaltje van Gulpen**. U bent van harte welkom!

KERKDIENTEN IN DE MAAND MEI

Zondag	18 mei	09:45 uur	1 ^e H. Communie
Zondag	25 mei	09:00 uur	Vertrek Grote Bronk naar Trintelen
Maandag	26 mei	19:00 uur	Kruisdagen, na Heilige Mis een korte processie
Dinsdag	27 mei	“”	“” “”
Woensdag	28 mei	“”	“” “”
Donderdag	29 mei	09:45 uur	Hemelvaartsdag

VASTENTIJD

*Meer dan ooit is nu de tijd om er voor elkaar te zijn
geen kans tot goed-zijn aan ons voorbij laten gaan
trouw de hand reiken aan wie zich niet alleen kan redden
een troost zijn voor wie door hardheid diep werd verwond
niet krenterig delen met wie heel veel moet missen
bidden voor onszelf:*

"Getrouwe God, laat me niet ontgoochelen wie op mij vertrouwt".

Valeer Deschacht

Wandel mee door de Goede Week

Palmzondag...

Groene tak voor op het kruis, breng Jezus' levensverhaal in ons huis!

De dagen dat we jubelen, net zoals in die stoet op Palmzondag.

De dagen dat we feesten, net zoals aan die tafel op Witte Donderdag.

De dagen dat we treuren, net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.

De dagen dat we hopen, net zoals aan 't open graf op Pasen.

Wat het leven ons ook brengt: laat het ons samen doorleven in Jezus' geest!

Maandag in de Goede Week...

Jezus is in Bethanië, in het huis van Lazarus, Marta en Maria. Marta zorgt voor het eten, Lazarus eet met Jezus en een aantal andere mensen. Maria neemt een flesje olie en zalft de voeten van Jezus.

Een goede daad van Maria, volgens Jezus. Een voorbereiding zodat Hij Zijn weg verder kan gaan. Laten we deze dag bidden om kracht om goede daden te verrichten, zodat anderen ook de kracht ervaren om verder de weg te gaan.

Dinsdag in de Goede Week...

Judas zal Jezus verraden... Petrus zal Hem verloochenen... Een dag om stil te staan bij onszelf. Hoezeer voelen wij ons niet eenzaam en verlaten wanneer we anderen ons laten vallen? Maar het kan ook zo zijn dat wij mensen teleurstellen door ons doen of laten! Gelukkig mogen we rekenen op God, die ons dagelijks nieuwe kansen geeft om het goed te maken.

Woensdag in de Goede Week...

Vandaag mogen we aanwezig zijn bij de "Chrisma mis"! In de kathedraal worden de Oliën gewijd de in onze parochies gebruikt worden voor doopsels, vormsels of de zalving zieken.

Wij werden door ons doopsel uitgezonden om een levende getuige te zijn van Gods liefde. Gezalfd om Gods Blijde Boodschap uit te dragen. In onze wereld waar zoveel angst heerst, weten we ons getroost door het goede nieuws. Dit goede nieuws mogen we niet voor onszelf houden, maar verder doorgeven!

Witte Donderdag: Het Laatste Avondmaal ...

Jezus blijft bij ons in de gedaante van Brood en Wijn. Hij is er in klein formaat! Zijn aanwezigheid in ons midden is ons ware geluk, want we zijn niet meer alleen. In het vieren van de Eucharistie, delen we in Zijn aanwezigheid, nabijheid, voedsel, overgave, verrijzenis, in het vertrouwen op eeuwig leven.

Goede Vrijdag: lijden en sterven...

Deze dag wordt gekenmerkt door stilte. Ondanks alle beschuldigingen die geuit worden zwijgt Jezus. In de stilte dat Hij getuigt van Zijn trouw aan het Verbond waarover Hij altijd gesproken heeft: Liefde!

Stilte is vaak confronterend. En daarom ook zo moeilijk. Maar het is juist in de stilte dat wij plaats maken voor God en onze medemens! Daar ontdekken we Zijn aanwezigheid, Zijn kracht.

Stille Zaterdag...

Vandaag heerst er een beetje spanning tussen lijden en hoop, tussen Goede Vrijdag en Pasen. Als wij lijden meemaken is het goed om even pas op de plaats te maken. Dan kunnen we het lijden een plaats geven. Tot het moment dat de 'steen' kan worden weggerold. Dan is er plaats voor hoop en vertrouwen.

Pasen...

Een nieuwe dageraad. De nacht is voorbij. Een nieuw begin. Er is hoop!

Onze tocht begon met de jubel van Palmzondag. We mogen ervaren dat Gods goedheid niet eindigt met het lijden van Goede Vrijdag, bij het graf. Hij maakt het ons mogelijk om voorgoed bij Hem te blijven. Elk einde is een nieuw begin!

KERKDIENSTEN PAROCHIE H. AGATHA EYS

Zo.	6 apr.	9.45 uur	Gest. H. mis ouders Xhonneux – van Kan en overl. familie
Ma.	7 apr.	18.45 uur 19.00 uur	Rozenkransgebed Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Za.	12 apr.	19.00 uur	PALMPASEN - Voorstellingsmis communicantjes Familie Franssen – Maas Voor leden en overl. leden van handbalver. ESIA
Zo.	13 apr.	9.45 uur	PALMPASEN Gest. Jrd. Hub en Paul Grooten – Spork
Ma.	14 apr.	19.00 uur	Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie
Do.	17 apr.		Witte Donderdag - Geen H. mis in Eys Clusterviering in Wahlwiller om 19.00uur Aanbidding Allerheiligste van 19.00 uur tot 21.00 uur
Vr.	18 apr.	9.00 uur 15.00 uur 19.00 uur	Goede Vrijdagviering gebedsdienst samen met school Goede Vrijdagviering incl. kruisweg Kruisentocht
Za.	19 apr.		Paaswake - Geen H. mis in Eys Clusterviering in Wahlwiller om 19.00uur
Zo.	20 apr.	9.00 uur 11.00 uur	PASEN Gezinsmis Hoogmis Jaardienst ouders Hermans – Olischlager Jaardienst ouders Pisters – Custers Jaardienst ouders Peltzer – Toorens en zoon Hub Gest. Jrd. Michel Creusen Wiel Wenders
Ma.	21 apr.	11.00 uur 14.00 uur	2de Paasdag - Geen H. mis In Gulpen H. mis Pastor Franssen ivm 60 jaar priester
Zo.	27 apr.	9.45 uur	Jaardienst Jan en Annie Koolen – van Loo Gest. Jrd. ouders Jaspers – van Loo Gest. Jrd. Alfons Widdershoven Gest. Jrd. Frits en Henriëtte Kokkelmans – Mulders Gest. Jrd. ouders Bertrand – Boon Gest. Jrd. ouders Peter en Bertha Ploum – Hendriks Gest. Jrd. Jan Sleijpen Melanie Gidding - Geurts
Ma.	28 apr.	19.00 uur	Jaardienst ouders Kessels - Schreuders Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

PAROCHIEBLAD Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad gelieve in te leveren **vóór donderdag 24 april a.s.**